

socken, arbetade på ett hemmansägaren J.G. Johansson i Tavelnsjö tillhörigt skogsskifte, beläget omkring fyra kilometer nordost om norra delen av Tavelnsjön, lade de märke till något underligt kring solen. Det liknade mest en dimma, och Grehn frågade på grund därav sina arbetskamrater, vad det skulle bli för väder, då solen såg ut på detta sätt. I nästa ögonblick fick han emellertid se ett föremål komma med mycket stark fart genom luften från sydväst och ovanför den plats, där Grehn stod, varefter det fortsatte i nordostlig riktning. Innan det försvann ur synhåll, lade Grehn emellertid märke till, att det ändrade riktning tre gånger, nämligen först något åt öster och sedan ytterligare åt öster samt därefter åt norr, varpå det försvann bakom skogsbrynet. Föremålet, som inte flög särskilt högt, gav ifrån sig ett sjudande ljud. Detta var dock inte anmärkningsvärt kraftigt. Föremålet lämnade efter sig en rökstrimma, som låg kvar i luften omkring en timme, varefter den upplöstes. Vid tillfället rådde mycket vackert väder med solsken och så gott som molnfri himmel.

Beträffande föremålets utseende uppgav Grehn, att det hade formen av en flaggstångsknopp av den typ, som är spetsig upptill med gradvis förtjockning nedtill. Dess längd var omkring 1,5 meter och största bredd omkring 10 centimeter. Röken från föremålet syntes komma ut omkring två meter från själva kroppen ur en rörliknande del i föremålets bakre del. Röken breddade därefter ut sig gradvis.

Beträffande föremålets utseende, se bifogade skiss, bilaga 7, vilken upprättats av Grehn.

På särskild fråga förklarade Grehn, att han varken förr eller senare sett något liknande fenomen.

Troligen dagen efter det Grehn såg ovannämnda föremål läste han i Västerbottens-Kuriren om ett föremål, som från rymden slagit ned i en byggnad i en ort vid kusten i norra Finland, varvid byggnaden antändes. Detta skulle ha ägt rum samma dag som Grehn såg föremålet och endast mycket kort tid därefter. Grehn ville därför hålla för troligt, att det rörde sig om samma föremål.

#### 7. En dag våren 1946.

(Den 17 september 1946. F. Johansson.)

Hemmansägaren Karl Oskar Karlsson, född den 29 april 1882, skriven och boende i Långviken, Umeå socken, postadress Hissjö, telefon nr 21,