

om denna samt gick i riktning över den västligaste av sjuk-sköterskebostäderna på Alnängarna. - Riktning från söder till norr -. Föremålet förflyttade sig mycket sakta; det liksom seglade fram strax ovanför hustaket. Omedelbart därefter verkade det som om föremålet slocknade. I varje fall försvann detsamma ur sikte. Tidpunkten under vilket föremålet var synligt uppskattade hustrun Sund till blott några få sekunder.

Fru Signe Edit Vilhelmina Sund, född den 21/12 1870, skriven och boende Fredsgatan 40, Örebro, hörd den 12/8 1946:

Hon berättade i likhet med sin dotter dock med den skillnaden, att hon uppfattade föremålets form till att vara bredare framtill och avsmalnande bakåt. Dess ljus var synnerligen kraftigt och till färgen gult, övergående bakåt i violett. Hon trodde för sin del att föremålet slog ned bakom nämnda sjuksköterskebostäder; i varje fall försvann det ur hennes åsyn. Även hon uppfattade föremålet under blott några få sekunder. Lägenhetens fönster voro stängda och påhakade, varför något ljud icke hördes.

Vaktmästaren Karl Harry Gustavsson, född den 12/1 1911, skriven och boende Änggatan 8, Örebro, hörd den 12/8 1946:

Söndagen den 11 augusti 1946 på kvällen uppehöll han sig på perrongen, väster om stationshuset vid Örebro södra station. Klockan 20.48 observerade han plötsligt ett föremål i luften omedelbart över taket till stationsbyggnaden. Föremålet rörde sig i riktning nordnordväst med vågrät bana och försvann därefter bakom huset Rudbecksgatan 1 - ett sexvåningshus. Det iakttagna föremålet var till formen klotrunt och hade en svans omkring 1 meter lång. Framtill utsände detsamma ett mycket starkt sken, påminnande om ljuset från smält järn. Svansen utsände även ljus; detta påminde om en eldsflamma och var till färgen mera gult. Något ljud från föremålet kunde han ej uppfatta, när ett tåg samtidigt inkom på stationsområdet.

Gustavsson anser det helt uteslutet att föremålet kunde härröra från en meteor.

Tjänstemannen Birger Sven Erik Rogius, född den 17/6 1920, skriven och boende Hertig Karls allé 53, Örebro, hörd den 12/8 1946: